

WINNAAR Weekend: Bert van der Sluis

Getraind om types eruit te halen

Omdat er een trein op het programmaboekje stond, stroomde ook ik door vanuit Den Haag naar Harderwijk. Keurig zoals afgesproken stond daar een bus die ons naar Dorhout Mees in Biddinghuizen reed. Bij binnenkomst moest ik als een van de weinigen mijn entreebewijs laten zien aan een juffrouw terwijl de rest gewoon door liep. Maar ja, die zijn zeker getraind om bepaalde types eruit te halen.

De helft is goed voor een 4.5

Na de koffie en het welkomstwoord... starten de diverse activiteiten. Als eerste naar de evaluatie centrale examens. Daar werden zinnige opmerkingen gemaakt over de zwaarte van bepaalde onderdelen en de cijferbepaling. Als je de helft goed had dan scoorde je toch maar een 4.5 De op- en aanmerkingen werden meegenomen maar niet voor het examen in 2007, want dat was bijna al klaar.

Kleiduiven, informatiemarkt

Toen een Dorhout Mees actie. Kleiduiven schieten leek mij wel wat. Dat had ik nog nooit gedaan en dus sloot ik mij aan in een rij wachtenden. Ik heb geen kleiduif gezien en heb toen maar op oranje schijven geschoten. Toch nog 3 van de 5 ter aarde laten storten. Een bezoek gebracht aan de informatiemarkt waar nog altijd mijn oud docent David Bassie met zijn computergestuurde lesmateriaal een vaste plek heeft. Zo'n bezoek langs diverse kramen geeft weer een beeld van vernieuwingen in het onderwijsveld en toeleveringsbedrijven.

Reünie

Met oude studiomaten en vroegere collega's lekker van de lunch genoten. Zo'n landelijke dag is ook altijd weer een leuke reünie. Daarna op pad naar de volgende workshop en wel in de grote zaal over samen bouwen aan het VMBO. Met stellingen dat docenten meer stage moeten lopen in het bouwbedrijf en dat techniek breed de doodsteek is voor het beroepsonderwijs. Na afloop wilde ik nog gaan klein kaliber schieten, maar die instructeurs waren er net mee gestopt. Zij wilde nog wel mijn deelnamekaart aftekenen. Nu had ik vier geparafeerde geheime codes, noodzakelijk om in de prijzen te vallen.

Te vroeg gejuicht?

Na afloop met zijn allen in de zaal Zwaan waar dhr. E. Brinkman een goed verhaal had over de activiteiten in de bouw met zijn werk en scholingsmogelijkheden. Bij de prijsuitreiking begon ik al te juichen na het noemen van het Escamp College, terwijl hij de rest er nog bij moest zeggen. Met het grote bord waarop de weekendprijs vermeld stond ging ik weer terug met de bus en de trein naar huis, nagestaard door de vele jaloerse blikken van andere reizigers.

Het was een leerzame en leuke dag en zo kom je nog eens ergens.
Bert van der Sluis.